

**CHARLOTTE FISCHER**  
**DARLING**  
**DANIEL**

**Tellerup** 

Darling Daniel  
© 2021 Tellerup A/S  
www.tellerup.com  
DK-4180 Sorø  
Omslag: Danielle Finster  
Typografisk design: foxyeditor  
Tryk: Interak, Polen

ISBN: 978-87-588-4164-9

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner,  
der har indgået aftale med Copydan,  
og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.



ØJE

BLIK

KET

Der er et øjeblik hvor kun få er i stand til at tage skridtet videre. Lukke hånden om knivens kolde stål og lade bladet skære ind i et andet menneske.

Et øjeblik hvor alle facader og masker falder, og kaos eksploderer.

Derfra ved man ikke hvor livet nu går hen.

Man har trådt ud i ukendt land. Blindet af en tyk tåge.

Det er skræmmende, ingen ved hvad der gemmer sig i tågen. Og det går op for dig at alle små fragmenter af håb driver væk i mørket som glitrende stjernestøv der dør ud.

Storhed er kun midlertidig.

Jeg kunne ikke stoppe det. Jeg *ville* have det. Æren, succesen. Følelsen af at være i toppen af hierarkiet.

Jeg havde begæret. Drivet. Talentet. Ilden i mig brændte for at fuldføre ambitionerne.

Jeg burde have været bange. Jeg blev advaret.

Men jeg kunne ikke se det.

Og hun var en del af rusen. Pigen med porcelænshuden og det blonde hår.

Hun stirrer på mig.

Under den sorte nattehimmel virker hendes øjne tomme og mørke.

Der er blod overalt. Stænk er sprayet ud over hendes ansigt og krop. Mine hænder dirrer let.

I månelysset kan jeg se blodet glinse på dem.

Plamager dækker mit tøj og sko.

Klor kan ikke fikse det her. *Intet* kan fikse det her.

Det er min skyld.

Jeg ænsede ikke det spor af ødelæggelse der lå bag mig før det var for sent. Hende der fik smadret sine tænder ud af munden, og hende der blev ramt af bilen. Dem jeg så-rede og svigtede.

Der er ingen vej tilbage nu.

Knivens stål blinker i månelysset. Jeg vil skribe, men det sidder fast i halsen.

Panik.

Luften vil ned i mine lunger, men den kan ikke. Min hals skruer sammen.

En kold rislen driver igennem mig som om jeg absorberer frost gennem porerne, og et indre mørke fylder mig.

Det er ikke nattens obskure skygger.

Det er et andet mørke.

Konsumerende, fortærende og betændt. Det opsluger alle silhuetter og alt måneskin.

Det er det mørke tantrum i en teenagers farlige hjerte.